

Mehmet INAN
Charleroi - Belgium

April 02, 2011

The President Barack OBAMA
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Etats Unis - USA

Sayın başkan,

Size Müslüman bir mühendis ve 46 yaşındaki bir aile babası olarak yazıyorum. Çocuklarımı etraflarına saygılı kalıp güzel bir geleceğe sahip olmaları için eğitime çok çalışıyorum. Ama 11 Eylül 2001 olaylarından beridir her şey değişti, hiç bir şey ne eskisi gibi ne de umduğum gibi.

Bütün dünya Müslümanları, benim çocuklarımda dâhil olmak üzere, insanlık önünde terörist diye damgalandılar. Basit konuşma ve giyinme haklarından muaf tutuluyoruz, hatta bu devam ederse, Müslüman adları taşıma hakkımız bile kalmayacak. Ve bütün bunlar sizin hükümetinizin 11 Eylül 2001 olaylarının sorumluluğunu Müslümanların üstüne attığı için oluyor.

Birçok Müslüman gibi, ben de binlerce masum insanın öldürüldüğü 11 Eylül 2001 olaylarından çok etkilendim. Mağdurların ailelerini ve bütün Amerika toplumunun acılarını anlıyor hepsini destekliyorum. Böyle bir olayın, bütün delillerin dünya önünde açıklandığı örnek bir hukuk davası ile açıklığa kavuşturulmasını istedim. İnsanların aklında hiç bir kuşku kalmaması gerekirdi. Yapanların ve emirleri verenlerin yakalanıp yargılanıp ölüm cezasına çarptırılmaları gerekirdi. Maalesef bunlardan hiç biri yapılmadı. Hatta hükümetiniz birçok delili gizleyip bütün dünyada masum insanların öldürüldüğü savaşlar başlattı.

Hükümetinizin bilgileri gizlemesi ve benim olaylardaki belirsizliği reddetmem bu korkunç günde neler olduğunu anlamak için tarafsız bir araştırma başlatmama sebep oldu. Bu araştırma hükümetinizin verdiği resmi yorumların yanlış olduğunu ve Müslümanların bu olaylara katılmadıklarını tespit etti. Başkan Bush'a üç mektup yazdım, hiç bir cevap vermedi. Buda size yazdığım üçüncü mektup. Bu kadar cevapsız mektuptan sonra bu mektubu medyada yayınlamaya karar verdim.

Bu kadar küçük bir mektupta bütün detayları anlatamam, ama en önemli delilleri aktarabilirim. Daha derin bilgileri size memnuniyetle anlatmaya hazırım.

1. Alttaki grafik uçakların kaçırılma zamanlarının grafiğidir. Kaçırılmış haldeki uçuş zamanlarını gösteren kırmızı bölümlerin arka arkaya olması uçaklar arasında bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. Dört ayrı ekibin kaçırılmaları böyle birbirini izler şekilde yapması lüzumsuz ve çok zor bir olaydır, aslında imkânsız bir şeydir. En azından ben herhangi olasılık bir yorum bulamadım. Siz bir yorum arayabilirsiniz ve bulabileceğiniz olasılık bir yorumu duymaktan memnun olurum. Olaylardan sonra 10 yıla yakın uzun bir süre geçmesine ve bu sıralamanın incelenmesi gereken ilk konulardan biri olmasına rağmen hiç bir resmi rapor bu sıralamayı anlatmayı düşünmedi.

Bu darbeleri yapmanın diğerk tek çaresi uçakları teknoloji kullanarak otomatik sistemlerle hedeflerine vurdurmaktır, tıpkı Toma hawk füzelerinin hedeflerini vurdukları gibi. Bu füzenin teknolojisi sadece sizin devletinizde üretiliyor. Bu durumda uçakları yönlendiren ekip bir anda sadece bir uçağı kontrol edebilirdi. Bir uçak hedefine yakın olup ona doğru uçtuğı zaman işleri biter. O anda sonraki uçağın kaçırılmasını başlatmaları gerekir. Bu durumda uçakların kaçırılmalarının sıralanması mecburi bir sonuçtur, tıpkı olaylarda olduğu gibi.

Bu bilgiyi anladığım 2003 yılından beridir araştırmayı devam ettirdim ve bu grafiğın bütün detaylarını anlattım. Grafik bir ekip tarafından yapılmış olaylara tam tamına uyuyor. Bunu yapan ekip Bush hükümeti tarafından kurulmuş olmalı. Bu darbeleri yapanları ararken bakmanız gereken kişiler Bush hükümeti üyeleri, 2001 yılında Amerika'ya giren İsrail ajanları ve Amerika'da yaşayan İsraili "uyuyan hücreler" arasındadır. Başlangıç olarak size birkaç isim verebilirim.



Kurumlarınız tarafından yazılan raporlar yalanlarla doludur. İşte bir kaç büyük yalan, bütün yalanları açıklamayacağım, bunların açıklanması sizin adaletinizin görevidir.

2. Pentagon'a hangi uçağın vurduğunu bilmek imkânsız. Bu darbe hakkında yayımlanan ve resmi ASCE raporunda yer alan 5 resim, uçağın tipinin bilinmesine yeterli değil. Bu rapor Pentagon duvarındaki hasarlara göre uçağın kanat genişliğinin 90 ft civarında olduğunu ve bir 757-200'ün kanat genişliğinin 125 ft olduğunu kabulleniyor ve ekliyor "uçağın kanat uçları binanın cephesine hiç değmedi". Bu son iddianın pek bir değeri yok. Böyle bir iddiayı bir mahkeme önünde ben kullanmam.

Pentagon cephesindeki hasarların genişliğine dayanarak yaptığım ölçüler uçağın kanat genişliğinin 95 ft olduğunu açıkladı. Buda Boeing 737-200/300/400 model uçaklara uyuyor.

ASCE raporu başka birçok konuda yanıştır.

3. İkiz kuleler zamanlarının en büyük uçağı olan 707'nin vurmasına karşı dayanacak şekilde imal edilmişlerdi (NIST bu konuda bir delil bulmasa da bile). Bu uçağın büyüklüğü ve ağırlığı kulelere çarpan B767'lere benzer. Demek ki kulelerin yıkılmaması gerekirdi. Ama daha beterini yaptılar. Bir demir bilyenin binaların üstünden yere kadar boşta düşmesi gibi hızlı bir şekilde yıkıldılar. Bu yıkılmanın binanın bir kaç katının erimesiyle ortaya çıkan doğal bir yıkılma olarak anlatılması imkânsız. Onlarca yıldan beridir binaların bütün ağırlıklarını kaldıran ve rüzgâr gücüne karşı koruyan demirler en azından biraz direnç yapıp boşta düşmeyi imkânsız hale getirmeleri gerekirdi. Olasılık en küçük imkânda yıkılmayı biraz

geciktirmeliydi.

11 Eylül için kurulan milli komisyonun resmi raporundaki 9. bölümün birinci notunda şu yazı var: "Bu dış direkler binanın ağırlığının çoğunu taşıyor. İç merkez direkler içlerine asansör ve merdivenlerin yerleştirildiği boş bir demir boru gibidirler". Bu sözler demek istiyor ki iç merkez bölüm hiç bir yük kaldıramayan bir şey. Oysa binaların yapılışında çekilen alttaki fotoğraftaki gerçek duruma karşılaştırıldığında bu sözlerin büyük bir şekilde gerçek dışı oldukları görünüyor. İç merkezdeki direkler dış direklerden çok daha kalın ve sağlam.

Aslında bütün bu çeşit yüksek binalarda iç merkez bölüm binaların dikey ağırlıklarının çoğunu kaldırıp kasırğa rüzgârı ve depremlerin yarattığı yatay kuvvetlere dayanmak için yapılır. Bu nedenle iç merkez bölümler birbirlerine yatay sağlamlıklarını büyük seviyede yükselten kalın çapraz kollarla bağlı çok kalın direklerle yapılmıştır. Bütün kat tabanları kırılmış ve bütün dış direkler yıkılmış olsalar bile bu iç merkez bölümler ayakta durma kabiliyetindedir. Bu çeşit bina yapımı çok kalın direklerin sadece iç merkez bölümde bulunmasını ve dış direklerin daha ince olup sadece dikey ağırlıkları kaldırabilmesi için yapılmasına imkân veriyor. Böylece dış direkler daha incedir ve binanın estetik yapımını kolaylaştırıyor.



İç merkez direklerin varlık sebebini sıfıra indiren komisyonun raporundaki bu sözler resmi bir raporun içine yazılmış kocaman bir yalana benziyor. NIST ve FEMA raporlarının genel özeti aynı şöyle: Binaların sağlamlıklarını temenni eden temel bölümler dış direkler ve kat tabanlarıdır, iç direklerin taşıma katkıları küçücük ve değersizdir. Bu tip yorumlar raporları yazarların binaların sağlamlığında merkez bir rol üstlenen bu iç merkez direklerin sağlamlığını inceleme ihtiyacını bile sessiz geçmelerine sebep olmuş.

Yaptığım ölçülere, baktığım videolara ve araştırmalara göre ikiz kuleler şöyle yıkıldılar:

1. 11 Eylül 2001'den önceki aylar boyunca 5000 kadar radyo kumandalı, özel kodlu ve bataryalı patlayıcı paketler hazırlanmış. 8 ve 9 Eylül hafta sonu boyunca bu patlayıcılar uzun süreden belirlenmiş kulelerin içindeki özel yerlere yerleştirilmişler. Bunu yapabilmek için kulelerin girişlerini koruyan patlayıcı koklayan köpekler 6 Eylül Perşembe günü akşamı aniden kaldırılmış. Bundan

sonra patlayıcılar kamyonlarla getirilip kulelerin bodrumlarına geçirilmiş ve gereken katlara takılmak için asansörlerin içine yüklenmiş. Asansörlerden geçerek hiç bir kapak kaldırmadan ve hasar yapmadan binaların en büyük iç direklerine yetişebildiler.

2. Pazartesi günü normal bir çalışma günü vardı. Salı sabahı uçaklar kuleleri vurdu. Vuruş katına göre katiller hangi patlayıcıların ilk olarak patlatılması gerektiğini biliyorlardı. Basit bir dizüstü bilgisayar gereken radyo sinyallerini gereken hızla verip kulelerin yukardan aşağı önceden belirlendiği şekilde yıkılmasını gerçekleştirdi.
3. Yıkılma sırası iç merkez direklerin her üç katta kaynak edilmiş eklerinin patlatılmasıyla başladı. Bu WTC2’de kat 77 ve WTC1’de kat 89’un üstünde idi. Bu patlamalar WTC1’de üstteki antenin dış direklerden önce düşmesine sebep oldu. WTC2’de dış direklerin sıcaklık farkları binanın üst tarafının doğuya doğru eğilmesine sebep oldu.
4. Bu katlardan daha alt kısımlarda binaların kat tabanlarını iç taraftan taşıyan kaynak edilmiş kirişler kat patlatıldı. Bu patlamalar kat tabanların iç taraftan aşağı doğru düşmelerine ve alttaki resimde gösterildiği gibi eğri olmalarına sebep oldu. İç merkez bölümdeki patlamaların devamıyla ortaya çıkan yüksek basınç eğri kat tabanlarının arasından geçerek dışarı çıkarken videolarda görünen dış ve dikey yöndeki toz çıkışlarına sebep oldu. Bu çeşit dış ve dikey yöndeki toz çıkışları eğri kat tabanları ve devamlı patlamaların yarattığı yüksek basınç olmadan oluşamazlar.



5. Son olarak, patlamalar yere yaklaşınca ve her taraf toz bulutlarıyla kaplanınca, hâlâ ayakta duran iç merkez direkler kaynak yerlerinden patlatılıp yere kadar yıkılmaları temenni edildi.
6. Patlayıcıların çoğu kat tabanlarını taşıyan kirişlerin içinde patladıkları için bu kirişler en çok hasar gören demir parçalarıdır. Bu kirişlerin NIST raporunda yayınlanan bir kaç fotoğrafını altta bulabilirsiniz. Kat tabanlarının bağlantı yerlerinin hasarları da bu patlamalara uygun.



Maalesef kurumlarınız tarafından yazılan resmi raporlar bu sağlam ve önemli delillerin çoğundan bahsetmiyor. Kurumlarınız gerçekler dışında her şeyi anlatan on binlerce sayfalık raporlar yayınladılar. Bu durum hükümetinizin darbeler hakkında adaletin yapılmasını becermediğini ve gerçek katilleri koruduğunu gösteriyor. Buda hükümetinizin suç ortağı olup bu olayları yapmakta suçludur demektir. Sizden önceki Başkan Bush'un kendi öz halkına karşı yapılan bu darbelerin yapılma emrini verdiğini ve olayların sorumlusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu sözlerle kendisini insanlığın mahkemesi önünde hesap vermeye çağırıyorum.

Ve sizin için, Sayın Başkan Obama, size olan bütün saygıma rağmen, eğer sessiz kalıp gerçek ve tarafsız bir araştırmanın yapılması için başkanlık görevinizi kullanmazsanız bu olayları yapanları korumakla onların suç ortağı olursunuz. Irak ve Afganistan'daki masum sivillere karşı yapılan savaşların devamıyla sizde savaş suçları işlemiş oluyorsunuz ve kendinizi insanlığın mahkemesi önünde anlatma mecburiyetinde kalabilirsiniz. Umarım başkanlık döneminiz bitmeden önce gerekeni yapıp böyle bir mahkeme önüne çıkmazsınız.

Kahire'deki konuşmanızı hatırlıyorum. Bin Ladin'in bazı sözlerini kullanıp kendi fikrinizi ve konu hakkındaki herhangi bir konuşma ihtiyacının kalmadığını ifade etmişsiniz. Bin Ladin'in tek ciddiye alınacak sözleri bu feci olayların gününde yaptığı ve olaylarla ilgisi olmadığını ifade ettiği konuşmasıdır. Bundan hemen sonra ordunuz kendisini ölü veya diri olarak aramaya başlamıştı ve böylece kendisini hükümetinizin en ufak bir isteği ile bütün ifadeleri vermeye hazır kılmıştı. Bin Ladin'in sözlerinin ciddiye alınabilmesi için kendisine "suç zanlısı" muamelesi yapıp hayat güvenliği verilmesi, bir mahkeme tarafından soruşturulması ve söylediklerinin kontrol edilmesi lazım. Bin Ladin'e hiç bir temsil hakkı vermememe rağmen eğer tarafsız bir mahkeme 11 Eylül 2001 darbeleri hakkında kendisinin suçlu olduğuna dair bir karar verirse teröre karşı başlattığınız savaşta sizi bütün dindaşlarınızın önünde desteklerdim. Bunlar olmadan Bin Ladin'in sözlerinin hiç bir değeri yok.

Yukarıda gösterilen deliller Afganistan halkının 11 Eylül olaylarıyla hiç bir ilişkileri olmadığını kanıtıyor! Ve siz, ABD Başkanı olarak, onların fakir, masum ve basit düşünceli insanlarına insan öldürme endüstrisinin ürettiği en büyük teknolojik silahlarla saldırıyorsunuz.

Bu Afgan halkının vurmanız için sol yanaklarını göstermelerini ummayın. Hatalı olabilirler, ama bu sivillerin kendilerini koruma tepkilerini alacaksınız. Bunun adını da, haksızlığa karşı savaş manasında, “Cihat” olarak koyacaklar. “Tanrı için Hıristiyan olmayanları öldürmek” manasındaki Hıristiyanlığın “Kutsal savaşı” manasında İslami bir kavram yoktur ve ebediyen olamaz. Bu çeşit “Kutsal savaş yapanlar” suçlaması sizin Hıristiyanlık hatalarınızın Müslümanlara mal edilme çabasıdır.

G.W. Bush’un size bıraktığı miras kaldırılması fazla büyük bir yükür. Ben ve birçok Müslüman bunun farkındayız. Ama her zamanki gibi, ilk aşama açık delillerle yapılan hak ve hukuktur. Hiç kimse sizi adalet yapmakla suçlayamaz. Hatta birçok kişi yaptığınız adalette sizi destekleyecektir ve devletiniz Bush çağındaki mağdurlar için hak ve hukuk yaparsa ABD’nin dünyadaki imajı daha iyi olacaktır.

Sizden bir cevap okumayı beklerken, saygı ve selamlarımı kabullenmenizi rica ederim.

Mehmet INAN